

Zondagsbrief

4^e jaargang, nummer 46

Zondag 16 april 2023

Kleur van de zondag: wit



Mededelingen

Bloemengroet

De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente en ter bemoediging naar mevrouw Jennie Janssen.

Aandacht voor elkaar

Meneer Arie van Driel is na een intensief verblijf in ziekenhuis en een revalidatietraject in Charim weer thuis gekomen. Het gaat gelukkig goed met hem.

Marijke Meijbaum heeft slecht nieuws te horen gekregen. De behandelingen in het ziekenhuis hebben geen positief effect gehad op haar kankerproces. De vraag is: hoe nu verder? Wat zal de toekomst brengen? Laten we haar nabij zijn met onze aandacht en gebeden.

Iedereen in beeld

In de kerk werken veel vrijwilligers. Op allerlei plekken zetten mensen zich in voor de goede zaak. Het groen in de tuin, De Soos, het Kerkelijk bureau, Teens Together, de Diaconie, de kerkenraad, het beamteam en ga zo maar door. De meeste gemeenteleden hebben maar weinig weet van wat er allemaal gebeurt. In Bijbelse termen: de hand weet niet wat de voet doet. Daarom hebben wij de ambitie om al deze groepen in beeld te brengen door ze als 'verslaggever' te volgen of te bezoeken en daar een stukje over te publiceren. Het doel daarvan is dat we als gemeente onderling meer zicht krijgen op alle positieve inzet en inspiratie die er is.

We willen in de komende twee jaar elke 6 tot 8 weken een korte inspirerende reportage uitbrengen. We zijn daarom op zoek naar mensen die ook als verslaggever mee willen werken. We zoeken 1 of 2 mensen die het leuk vinden om te schrijven, een positieve blik hebben en die bereid zijn om 2 of 3 keer per jaar een groep (gremium) te bezoeken, daar foto's te maken en daarover een artikel te schrijven.

Heb je zin om goede verhalen te delen in onze gemeente, stuur dan een mail naar een van ons: Marije Stegenga annastegenga@gmail.com of Alice van Schuppen alicevanschuppen@gmail.com.

Kaarten maken

Wie komt ons helpen? Met een klein groepje maken we al een aantal jaren kaarten voor de diaconie voor onder andere de bloemengroet op zondag. We zoeken nog nieuwe mensen om ons te helpen. Dinsdagmorgen 18 april aanstaande van 9.30 tot 11.30 uur gaan we weer nieuwe kaarten maken. Houdt u van gezelligheid en creatief bezig zijn dan bent u van harte welkom. Materiaal en begeleiding is aanwezig. Iedereen kan meedoen, ervaring is niet nodig. We zitten in de predikantkamer van de Petrakerk. Info: Carla Rovers, (0318) 555 076 of crovers@live.nl.

Overstapdienst

Hallo jongens en meisjes van groep 8 van de basisschool. Over een tijdje gaan jullie de overstap maken van de Basisschool naar het Voortgezet Onderwijs, een spannende stap! Wij, als Kindernevendienst, zijn alweer druk bezig voor de Overstapdienst van zondag 4 juni aanstaande. Wil je meedoen, meld je dan aan bij Judith (06 12 88 97 65) of Wilma (06 46 44 54 16).
Groetjes van de leiding van de Kindernevendienst



P.S. Vaders, moeders, opa's, oma's, tantes en ooms... weten jullie nog kids die de overstap gaan maken en het leuk vinden om mee te doen... meldt ze dan bij ons aan.

Samen Eten in het Trefpunt

Elkaar ontmoeten, jong en oud, tijdens een gezellig diner. Deze maaltijd wordt verzorgd door vrijwillige koks. Hoofdgerecht, nagerecht en koffie, soms voorgerecht of soep. Wanneer je vegetarische eet kan je dat aangeven en daar wordt rekening mee gehouden. Wanneer u graag mee wil eten, maar u hebt geen vervoer, dan kunt u dat melden wanneer u zich inschrijft. We zijn ook nog op zoek naar kokers die 2 keer per jaar mee willen helpen met het koken.



In verband met koningsdag deze maand een afwijkende datum: vrijdag 21 april 2023 aanvang 18 uur. Welkom vanaf 17.30 uur. Opgeven kan (bij voorkeur via mail) tot en met dinsdag 18 april 2023. Ingang aan de Dennenlaan. Kosten: 5 euro per persoon. Emailadres zw-samen-eten@pkn-veenendaal.nl of bellen naar Tonny van Woerkom-Beumer (0318) 521 391.

Bericht van de boekentafel

Er liggen drie nieuwe dagboeken op tafel:

1. Thomas á Kempis - "Wandelen in het licht." Hij is bekend van "De navolging van Christus"; daarnaast heeft hij nog veel meer geschreven, waarvan in dit boek een bloemlezing.
2. Hans Bouma - "Woorden voor jou." De auteur is bij velen bekend!
3. Susanne Niemeyer en Matthias Lemme stelden een dagboek samen met de titel "Brood en liefde", met als ondertitel "Hoe je God in huis haalt".

Nieuw is ook een uitgave van Plint - gedichten voor kinderen van 6 tot 106 - over het onderwerp Dodenherdenking.

De zoon van Martin Luther King heeft een aantal preken van zijn vader verzameld onder de titel "Sterk door de liefde" - Preken die het hart raken. Barack Obama heeft van hem gezegd: "Hij veranderde de loop van de geschiedenis."

Namens de Boekentafelgroep, Dick Vogelesang

De binnentuin

Langzaam maar zeker worden de contouren van de nieuwe inrichting zichtbaar. In het tuindeel gaan we nu de plantvakken uitzetten zodat we ook kunnen bepalen waar gras gezaaid moet worden. Binnenkort horen jullie wat we waar gaan planten.

Met het bestrate deel wordt aanstaande maandag, 17 april, aangevangen. In eerste instantie gaan we de bestaande tegels verwijderen. Een deel daarvan wordt hergebruikt voor de uitbreiding van het terras. De resterende tegels worden afgevoerd.

Het zal niet lukken om alles binnen een week gereed te hebben en dat betekent dat **zondag 23 april de fietsen parkeerplaats niet beschikbaar is!** We zullen ervoor zorgen dat die zondag begeleiding aanwezig is voor het parkeren van de fietsen.

Info van het kerkelijk bureau

Aanstaande dinsdag, 18 april, is het kerkelijk bureau in verband met een cursus gesloten.



Nieuwe scriba classis Utrecht gezocht

Namens het Breed Moderamen is onderstaande brief opgenomen. Klik [hier](#) of scan de QR-code om de brief te downloaden vanaf de website van de classis. Ook vanaf die plaats is de informatie na te lezen.





Gezocht

Scriba van de classis Utrecht

In onze classis wordt het moderamen van de classis gevormd door de voorzitter, scriba en classispredikant. Samen hebben zij tot taak het voorbereiden en samenroepen van de classicale vergadering en het breed moderamen, het opmaken van verslagen, het uitvoeren van besluiten, het afdoen van zaken van formele en administratieve aard. De scriba vervult in dit alles een centrale rol.

Tot de taken van de scriba behoort:

1. Het voorbereiden van de maandelijkse vergaderingen van het breed moderamen;
2. Het maken van de notulen van de vergaderingen;
3. De schriftelijke afwerking van de besluiten;
4. Het verzenden van de maandelijkse nieuwsbrieven;
5. Het bijhouden van de (digitale) post;
6. Ondersteuning van gemeenten bij allerlei kerkordelijke processen, zoals het beroepingsproces;
7. Secretariële ondersteuning van de classispredikant;
8. Meedenken over het beleid van de classis, het voorbereiden van de classicale vergadering (driemaal per jaar).

Het scribaat is een omvangrijke klus dat onze huidige scriba ca. 15 uur per week kost. Daartegenover staat het meewerken in een enthousiast team. Ook is er een onkostenvergoeding beschikbaar.

Indien u belangstelling heeft reageer dan vóór vrijdag 28 april a.s. Graag uw CV v.w.b. uw kerkelijke ervaring meesturen en delen in welke gemeente u meeleeft. We hopen dan in een gesprek nader met elkaar kennis te maken en in detail wat verder op de inhoud van de functie in te gaan. Heeft u hart voor de kerk? Bent u bereid zich de kerkorde eigen te maken? Lijkt het u wat om bovenplaatselijk bezig te zijn? Kunt u goed met een computer overweg? Draait u er de hand niet voor om een ZOOM-vergadering te hosten?

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de huidige scriba, Willem Seine, classisscriba-utrecht@protestantsekerk.nl of met de voorzitster ds. A. Rijken-Hoevens, rijkenhoevens@gmail.com.

Kijkcijfers

	Direct	Opname
Witte Donderdag	43	36
Goede Vrijdag	55	62
Stille Zaterdag	53	83
Eerste Paasdag	116	81

Deze mededelingen, de orde van dienst en de agenda zijn ook te vinden op de website van de wijkgemeente ZuidWest

www.zuidwest.pkn-veenendaal.nl.

Op deze website kunt u zich ook aanmelden voor de

Digitale nieuwsbrief.

De dienst later nog eens beluisteren, en bekijken, kan ook op

www.kerkdienstgemist.nl.

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunnen tot uiterlijk woensdag a.s. worden verstuurd naar

zw-communicatie@pkn-veenendaal.nl.



Protestantse Gemeente
Veenendaal